

Visietekst Oasezondag – ontmoeten en vieren

Oasezondagen zijn tweewekelijkse bijeenkomsten op zondag, open voor iedereen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en er samen liturgie gevierd wordt. Een plek om even stil te vallen en thuis te komen bij God en bij elkaar. Een plaats waar voor, in en na het vieren van de eucharistie het leven kan gedeeld worden. We steunen hiervoor op twee pijlers: de liturgie en de ontmoeting.

Voor vele mensen is de zondag nog steeds een belangrijke dag in hun gelovig leven. We willen daarom samenkomen om in de eerste plaats te bidden tot God en Hem te danken, ‘doe dit als herinnering aan mij’, vroeg Jezus. Zoals duizenden gelovigen over de hele wereld, willen we daarom samenkomen om de zondagsliturgie te vieren, rond het Woord en het Brood van Christus. We willen van deze viering graag een levendige liturgie maken, waarin het samen vieren en zingen centraal staan. Daarom kiezen we ook voor een andere opstelling dan de klassieke ‘theateropstelling’: het drukt iets uit van de gemeenschap en de verbondenheid die we willen beleven. Muziek en samenzang zijn belangrijk: zingen is tweemaal bidden! Zo willen we de actieve deelname aan het vieren van de eucharistie vergroten en hier werkelijk een vreugdevol samen-vieren van maken. We willen dit in de eerste plaats doen door het vaste kader van de liturgie en alle symbolen waar ze rijk aan is tot hun recht te laten komen. Uiteraard is er eveneens plaats voor een eigen invulling, die echter in harmonie staat met dat wat ons reeds gegeven wordt. We beogen niet om een specifieke gezins- of kinderviering te zijn, iedereen is immers uitdrukkelijk uitgenodigd en welkom. Dit neemt niet weg dat tijdens de liturgie aandacht zal zijn voor kinderen en jongeren.

Dit brengt ons bij de tweede pijler, namelijk ontmoeting. Iedereen mag zich welkom voelen, jong en oud, Truenaar of niet, blank of zwart, zoekende en gelovige mensen. De Oasezondagen willen een kans bieden tot een open ontmoeting met alle aanwezigen. We willen elkaar ondersteunen in ons gelovig leven en tijd maken om elkaar te leren kennen en meer gemeenschap te vormen. Niet alleen in de liturgie wordt deze gemeenschap beleefd, maar we willen eveneens tijd en ruimte maken voor een hartelijk onthaal zowel voor als na de viering. Een vriendelijk woord en oprechte interesse is hiervoor uitermate belangrijk, maar eveneens een gezellige ruimte met een tasje koffie en wat versnapering. Hiertoe draagt iedereen bij wat hij kan, maar het is belangrijk dat niemand zich verplicht of gedwongen voelt en dat iedereen kan aansluiten op de manier die hem of haar het best ligt.

Dit alles wordt in eerste instantie ondernomen door gelovigen van in en rond Sint-Truiden, in nauwe samenwerking met het pastoresteam van de federatie Sint-Trudo. Uiteraard hopen en geloven we dat vanuit het vieren en ontmoeten de draagkracht uiteindelijk vooral van binnenuit zal komen. Op dit moment wordt gekozen voor de kerk van Sint-Gangulfus als locatie. De Oasezondagen zijn echter iets wat kan en moet groeien: het gaat over een proces van samen kerkvormen dat we willen gaan met vallen en opstaan, evalueren en bijsturen. We willen zeker niet blijven stilstaan, maar steeds opnieuw samen op weg gaan en bouwen aan Gods Rijk. Daarom willen we ook niets uitsluiten en hopen we dat in de toekomst andere activiteiten van ontmoeting, breder dan gewoon voor en na de liturgie, ontstaan. Deze kunnen niet alleen de gemeenschap versterken, maar kunnen ook plaatsvinden binnen het kader van de geloofsverkondiging (bvb geloofsgesprek, getuigenis of catechese) en de diaconie (welzijnzorgacties, bezoek aan een ziekenhuis, enz...). We willen ons in de eerste plaats echter concentreren op het samen vieren van de liturgie en de ontmoeting met elkaar.